

Η Πεντάμορφη και το τέρας

Ρεφ) Κάθε γυναίκα τη δύναμη κρατά
να κάνει όμορφο τον άντρα που αγαπά
Κάθε γυναίκα τη δύναμη κρατά
να κάνει ευαίσθητο τον άντρα που αγαπά

1. Σκότωσ' την! Δε βλέπεις πόσο αδύναμο σε κάνει?
Σταμάτα πια! Την κακία σου δεν αντέχω, φτάνει!
Βύθισε τα νύχια σου στον κατάσπρο λαιμό της,
Το γλυκό της αίμα ενέργεια θα σου δώσει!
Όχι! Κι ένα ελάφι τη δίψα μου θα σβήσει,
την Πεντάμορφη θέλω δίπλα μου να ζήσει!
Η γοητεία της σε δίχτυ σε τυλίγει, μην την αφήσεις!
Τό' χει η μοίρα σου, πάντα μόνος σου να ζήσεις!

Κάποτε σε φοβόταν όλη η πολιτεία,
Τώρα η όψη σου καταντάει γελοία!
Δεν είσαι πια θηρίο μα ούτε άνθρωπος ακόμα!
Έχω μια ψυχή στο απαίσιο μου το σώμα!
Χωρίς γαμψά νύχια τώρα πώς θα επιβιώσεις?
Σου λέω, ξεφορτώσου την πριν το μετανιώσεις!
Η αθωότητά και ομορφιά της με γεμίζουνε γαλήνη
Καλύτερα εγώ να πεθάνω παρά εκείνη!

Ρεφ) Κάθε γυναίκα τη δύναμη κρατά
να κάνει όμορφο τον άντρα που αγαπά
Κάθε γυναίκα τη δύναμη κρατά
να κάνει ευαίσθητο τον άντρα που αγαπά

2) Γιατί κρύβεσαι? Εγώ σε όνειρο σε είδα!
Η αγκαλιά σου καταφύγιο σε καταιγίδα!
Είσαι όμορφος όσο είναι η φωνή σου?
Το απαλό χέρι με το τριαντάφυλλο, εσύ ήσουν?
Γιατί κρύβεσαι? Εγώ στο όνειρο σε είδα!
Η αγκαλιά σου καταφύγιο σε καταιγίδα!
Μα έρχονται σκέψεις που μπορεί να με τρελάνουν...
Είσαι εκεί ή μιλάω με τη σκιά μου?

*Αααχ! Δεν αντέχω να σε βλέπω! Τέρας είσαι!
Φύγε! Απ' την καρδιά σου την εικόνα μου σβήσε!
Με γέλασες, κατέστρεψες όλα τα όνειρά μου!
Θέλω να γυρίσω σπίτι, να πάω στο μπαμπά μου!*

Αγάπη μου, όταν μέσα σου κοιτάζω
Βλέπω την ομορφιά σου και δεν τρομάζω
Δε με απωθεί το άγριο σου το ύφος
Νιώθω την τρυφεράδα που κρύβεις μεσ' στο στήθος
Μη φύγεις, μην πεθάνεις, σε ικετεύω ζήσε!
Γίνε ο πρίγκιπας μου, μ' αρέσεις όπως είσαι!

Ρεφ) Κάθε γυναίκα τη δύναμη κρατά
να κάνει όμορφο τον άντρα που αγαπά
Κάθε γυναίκα τη δύναμη κρατά
να κάνει ευαίσθητο τον άντρα που αγαπά